



Lindesbergs
Golfklubb

Historiken bakom Lindesbergs Golfklubb

Sammanställt av Anders Svensson och Kjell Guldbrand



INNEHÅLL - Del 1

- 3 Första tankarna på en golfbana i Lindesberg 1956**
- 4 Tredje gången gillt**
- 5 Interimstyrelse för Järle Golfklubb**
- 7 Bygg golfbanan i Dalkarlshyttan i stället**
- 8 Banskisser**
- 10 Övningsbanor före golfbygget**
- 11 Lindesbergs Golfklubb bildad**
- 14 Första spadtaget 1 oktober 1984**
- 20 De första slagen på golfbanan har slagits 11 maj 1986**
- 23 Invigning med kändisar 17 aug 1986**
- 26 Kändistätt vid invigningen**

Tack

Denna skrift hade inte varit möjlig om inte vår framlidne vän, golfare och klubbmedlem, Pelle Wretling, hade skrivit och dokumenterat hela händelseförloppet i dåvarande Bergslagsposten, från försöken nere i Jerle fram till färdiginvidg golfbana på Dalkarlshyttan. Stort tack Pelle, vi minns dig med glädje. Kanske var detta ett av Sveriges mest omskrivna och välbevakade golfbanebygge.

Vi minns tillsammans

Det mesta av det som skrivs nedan är således plockat från tidningsreportage, framför allt från Bergslagsposten men även något från dåvarande Örebro-Kuriren.

Men vi vill gärna att det kompletteras av personer som var med på den tiden och har trevliga minnen att berätta. Vi är nyfikna på just dina minnen. Läs mer i slutet av denna historik.



Historiken bakom Lindesbergs Golfklubb

Innan vi går in på hur golfbanebygget genomfördes på Dalkarlshyttan i Lindesberg, måste vi nämna att det tidigare gjorts flera försök och lagts ner mycket tid för att genomföra bygget av en golfbana i Lindesberg.

Första tankarna på en golfbana i Lindesberg 1956

En medlem i Lindesbergs Rotaryklubb, Carl Tiselius, hade i mitten av 50-talet gjort en del undersökningar om att starta en golfklubb i Lindesberg. Från protokollet för klubben den 23 april 1956 kommer här ett utdrag.

Sedan Presidenten konstaterat att några klubbangelägenheter inte förelåg till behandling, överlämnades ordet till Tiselius, som redogjorde för sina förarbeten för startandet av en golfklubb.

Tiselius hade begärt och fått vissa orienterande upplysningar från Svenska Golf förbundet. Av dessa framgick bl a att för en fullt utbyggd golfbana erfordrades ett område av ca 20 har. Golf förbundet hade förklarat sig villigt att ställa expert till klubbens förfogande för projektering och kalkyler, om så önskades.

En livlig diskussion följde, av vilken framgick att meningarna var ganska delade betr. klubbens ev. engagement i förberedelserna för bildande av en golfklubb och åstadkommande av en golfbana för orten. Det beslöts att klubben skulle hos ordföranden i Örebro Golfklubb hemställa om hans medverkan vid ett kommande sammanträde under våren eller hösten med ett upplysande föredrag i ämnet, varefter man skulle ytterligare överlägga i ärendet. Några engagement utöver detta ville klubben f.n. icke ikläda sig.



Carl Tiselius

Ärendet kom upp på nytt den 11 juni 1956 och från paragraf 3 i klubbens protokoll kommer här ett utdrag.

Ordet överlämnades till Rotarian Klas Johnsson, som talade om golf och därvid började med att ange tillgänglig litteratur i ämnet. Särskilt rekommenderades "This game of golf" av Henry Cotton. Den enda bok på svenska om golf som fanns tillgänglig var Gunnar Tisells "Golfhandboken".

Golf var en gammal sport, som ledde sitt ursprung från herdarnas lek med träklubbor för århundraden sedan. Den första egentliga golf tävlingen hölls 1744. Ett par andra märkesår i golfspelets historia var 1848 och 1929 då gummibollen resp. stålklubborna första gången kom till användning och godkändes. 1886 – 1888 byggdes den första golfbanan i vårt land vid Ryfors Bruk. 1953 fanns det 38 golfbanor i Sverige och spelarnas antal var ca 7.000. Antalet banor ökade numera med ca fyra om året.

En fullt utbyggd golfbana skulle ha 18 hål och krävde i detta skick en areal av ca 90 tld. Örebro Golfklubbs bana hade f. n. 9 hål och en areal av 35 tld. Klubben hade bildats 1939 med 60 medlemmar. Medlemsantalet uppgick nu till 156. Årsavgiften för manlig vuxen medlem utgjorde kr. 175:-. Klubben hade vid starten erhållit bidrag med kr. 15.000:- från en industri i Örebro. Denna summa räckte lagom till inköp av den egendom i trakten av Latorp dit klubben förlagt sin bana. Banans underhåll kostade ca 18.000:- om året. Alla omkostnader bestreds genom medlemmarnas årsavgifter, försäljning av material till spelarna, avgifter från gästande spelare etc.

Golfsades vara ett svårt spel, som emellertid hade en otrolig förmåga att fångsla spelets utövare. Golfspelet fordrade koncentration och uthållighet och skänkte spänst och den bästa tänkbara avkoppling. Det hade sagts, att det bästa man kunde ge sina barn utöver en god utbildning och uppfostran, vore att låta dem lära sig att spela golf.

Föredraget, liksom den efterföljande diskussionen gav vid handen, att den ekonomiska frågan vore besvärlig att ordna, och det uttalades av klubbmedlemmarna tveksamhet, huruvida tillräckligt underlag för åstadkommande av en golfbana fanns i Lindesberg med omnejd. Man beslöt också att bordlägga frågan.

Presidenten tackade Klas Johnsson för hans utomordentligt klarläggande redogörelse, som innehållit alla de informationer som kunde önskas.

Tredje gången gillt

Första försöket 1968

1968 gjordes ett försök att bygga en golfbana i Jerle på Elof Elinders mark. Golfbanearkitekt Nils Sköld ritade en 18 håls golfbana. Flera personer från Lindesberg var engagerade i arbetet. En av dem var Stig Pettersson som berättat att man var nära ett kontrakt med lämplig mark, men att det föll strax innan kontraktsskrivandet.

Känner du till något i detta ärende så tveka inte att kontakta Anders Svensson 070-3314943.

Andra försöket 1983

Stig Pettersson har berättat att han själv sprungit i nästan varje buske från Mogetorp till Åtsjön. Det visade sig dock svårt att få fram tillräckliga arealer. Det handlar om många markägare och små arealer. Han kunde dock berätta att man 1983 var vi mycket nära en lösning. Genom kontakter med några markägare fick man loss ett passande område men förslaget stupade på de stora brokrav som länsstyrelsen ansåg nödvändiga för att klara miljön kring Järleån.

Tredje försöket 1984

Ett nytt försök samma år startade på allvar juldagen 1983, då ett antal personer samlades hemma hos golfaren och regionmusikern Tyrone Gustavsson som bodde på Käpphagen i Jerle. Han hade mark till 9 hål. Han hade även pratat med ägare till intilliggande mark och hade fått positiva svar att de kunde tänka sig att arrendera ut mark för ett tilltänkt golfbanebygge. Gänget som samlades vandrade runt på den tilltränkta marken och kunde konstatera att den borde vara väl lämpad för ett golfbanebygge. Vid träffen beslöt man att ordna ett möte i Lindesberg och bjuda in alla intresserade för att presentera planerna att försöka bygga en golfbana i Jerle.

Mötet bestämdes till den 23 januari 1984 och hölls i gatukontorets matsal i Lindesberg.

6 Lindesberg

Bergslagsposten

Onsdagen den 25 januari 1984

Järle nytt Eldorado för golfentusiasterna 18-hålsbana klar 1988?

En interimstyrelse för Järle Golfklubb — för så kommer den att heta — bildades på måndagskvällen efter ett informationsmöte på gatukontorets förråd i Lindesberg. Närvarande var intresserade golfare från både Lindesberg och Nora. Nora har sedan länge haft en golfklubb som med ljus och lycka sökt efter mark för en bana.

Anders Svensson, Lindesberg valdes till sammankallande i interimstyrelsen som i övrigt består av Bert Karlsson, Lindesberg, Stig Pettersson, Lindesberg, Hans Olsson, Nora, Göran Jidestig, Nora, Carl Rassback, Lindesberg, Bengt Johansson, Lindesberg och Jan-Åke Olovsson, Nora.

Nora golfklubb har för sin del deklarerat att man låter sitt projekt vila i avvaktan på vad som blir resultatet av byggplanerna vid Järle. Det beslut man enhälligt så sent som i söndags.

18-hålsbana

Den arbetsgrupp som har jobbat

Den skiss som Stig Pettersson visade skulle ge en bana med en sammanlagd längd av 5805 meter och ett par på 71.

Tre hål i år

Planerna för Järle Golfklubb går ut på att tre hål byggs redan i år och sex hål nästa år. 1986 skulle man på så sätt ha en komplett 9-hålsbana spelklar. Under 1987 skulle så utbyggnaden fortsätta med de resterande nio hålen. Tyrone Gustavsson ställer också en lada till förfogande som kan användas som klubbhus. Bra parkering kommer också att finnas i anslutning till banan.

Kostnaden för de första nio hålen är beräknad till 1,8 miljoner och inkluderar då klubbhus och maskinpark för 300.000 kronor. För att planerna skall kunna finansieras och realiseras har man kalkylerat med ett medlemsantal av 400 utslaget på 200 singelspelare och 100 makar/familjer. Till detta kommer juniorer. Finansieringen kommer att lösas på sedvanligt sätt inom golfsporten genom enskilda reverser.

Väl tilltagna

Man betonar från arbetsgruppens sida att kalkylerna är väl tilltagna och blir det någon ändring

renden. ansökningshandlingar och bana. Även en PR-kommitté för medlemsvärning tillsattes. Interimsstyrelsen räknar med att jobba snabbt och redan under mars månad hoppas man kunna kalla till ett första årsmöte då klubben formellt skall bildas och ordinarie styrelse skall tillsättas. Redan nu skall man emellertid gå ut och värva medlemmar bl a genom annonser.

Per-Eric Wretling

Så här kan banan se ut när den blir färdig om några år. Det är en 18-hålsbana med ett par på 71.



Innehåll



Den nyvalda interimstyrelsen för Järle Golfklubb: Fr. v. Berth Karlsson, Stig Pettersson, Hans Olsson, Göran Jidestig, Carl Rassback, Bengt Johansson och Anders Svensson. Saknas på bilden gör Jan Åke Olovsson.

En interimstyrelse för Järle Golfklubb bildades på måndagskvällen efter ett informationsmöte i gatukontorets matsal i Lindesberg. Närvarande var intresserade golfare från både Nora och Lindesberg. Nora har sedan länge haft en golfklubb som med ljus och lykta sökt efter mark för en golfbana.

Interimsstyrelsen som valdes bestod av Anders Svensson, Bert Karlsson, Stig Pettersson, Carl Rassback, Bengt Johansson från Lindesberg samt Hans Olsson, Göran Jidestig och Jan-Åke Olofsson från Nora.

Nora Golfklubb har för sin del deklarerat att man låter sitt projekt vila i avvaktan på vad som blir resultatet av byggplanerna vid Järle. Det beslöt man enhälligt så sent som i söndags.

Den arbetsgrupp som jobbat med Järle-banan har nu siktet inställt på en 18-håls bana som skulle stå helt färdig 1988. En niohålsbana räknar arbetsgruppen att ha helt spelklar 1986.

Man vänder sig främst till golfare i Lindesberg, Nora och Örebro. Örebroklubben har för närvarande en väntelista på 375 personer varför ytterligare en bana i området anses som önskvärd.

Stig Pettersson kunde presentera en skiss som visade att det skulle bli en golfbana med många intressanta hål. Den blir också lagom kuperad. Banans längd 5805 och par 71.

Planerna för Järle Golfklubb går ut på att tre hål byggs redan i år och sex hål nästa år. 1986 skulle man på så sätt ha en komplett 9-håls bana spelklar. Under 1987 skulle så utbyggnaden fortsätta med de resterande nio hålen. Tyrone Gustavsson ställer också en lada till förfogande som kan användas till klubbhus. Bra parkering kommer också att finnas i anslutning till banan.

Kostnaden för de första 9 hålen är beräknad till 1,8 miljoner kr och inkluderar då klubbhus och maskinpark för 300.000 kr. För att planerna skall kunna finansieras och realiseras har man kalkylerat med ett medlemsantal av 400 fördelat på 200 singelspelare och 100 makar/familjer. Till detta kommer juniorer.

Finansieringen kommer att lösas på sedvanligt sätt inom golfsporten genom enskilda reverser. Man betonar från arbetsgruppen att kalkylerna är väl tilltagna och blir det någon ändring så blir det till det bättre.

Vid måndagskvällens möte tillsattes också några arbetsgrupper som skall jobba med arrenden, ansökningshandlingar och banan. Även en PR-kommitté för medlemsvärvning tillsattes.

Interimsstyrelsen räknar med att jobba snabbt och redan under mars månad hoppas man kunna kalla till ett första årsmöte då klubben formellt skall bildas och ordinarie styrelse skall tillsättas. Redan nu skall man emellertid gå ut och värva medlemmar bl a genom annonser.

Innehåll

Arrendefrågan

Arrendefrågan visade det sig skulle bli mycket besvärlig att lösa. Anders Svensson, Carl Rassback och Berth Karlsson fick uppdraget att föra förhandlingar med de tre berörda markägarna.

Med en av markägarna hade man totalt olika uppfattning vad marken var värd. Man tog in expertis från länsstyrelsen för att få en mer neutral värdering, men det hjälpte inte för att lösa tvisten.

En annan markägare hade känslomässigt svårt att skiljas från marken men kunde ändå efter ett familjerådslag tänka sig att arrendera ut.

En tredje markägare trodde sig kunna utnyttja situationen och höjde i slutskedet sitt krav på arrende.

Förhandlingarna indikerade totala arrendekostnader på ca 200.000 kr årligen. Idag 2020 motsvarar det drygt 500.000 kr. Förhandlingarna fortsatte under hela våren långt in i maj månad, men det blev aldrig några arrendeaftal skrivna.

Banarkitekt Åke Persson besöker Jerle

Onsdagen 2 maj 1984 kom golfbanearkitekt Åke Persson från Landskrona på besök till Jerle. Tillsammans med några representanter från klubben vandrade man runt på tilltänkta marker. Åke uttalade sig efteråt att marken lämpar sig utmärkt för golfbanebygge. Det kan bli en av de bättre golfbanorna i Mellansverige. Åke fick nu uppdraget att skissa fram en dispositionsplan som förhoppningsvis kan presenteras för ett årsmöte som planeras till juni. Det är först då som ett definitivt beslut kan tas om ett golfbanebygge.

Bergsammässan i Örebro 4- 5 maj 1984

För att marknadsföra Jerle-projektet så deltog man vid en näringslivsmässa i Örebro. Den kallades Bergsammässan och var planerad för att företag från de fyra Bergslagskommunerna skulle marknadsföra sig i Örebro.

Svenska Golfbundet hade tagit fram en mobil monter att användas för att propagera för golf sporten som sådan. Den lånade man in och den kom till väl användning. Under lördagen kom fritidsnämndens ordförande Rolf Gustavsson och fastighetsingenjören Vidar Forsner från Lindesbergs kommun till montern. Vidar ställde några frågor för att sedan säga följande: Lindesbergs kommun kanske har mark till en golfbana i Lindesberg. Vad är det han står och säger? Skojar han? Men det visade sig vara helt seriöst. Bakgrunden till uttalandet är att kommunalrådet Henry Larsson hade förstått att en golfbana kan vara en mycket fin tillgång i kommunen. Marken som skulle kunna ställas till förfogande var ute på Dalkarlshyttan centralt i Lindesberg. Bakgrunden till att den marken skulle kunna erbjudas för att bygga en golfbana var att en bonde vid namn Hallander som arrenderat marken precis hade sagt upp arrendekontraktet. Vidar Forsner kände väl till området då han ingick i ett jaktlag som jagade på bl a just dessa marker. Flera polletter som ramlade rätt på en och samma gång.

Dalkarlshyttan inspekteras

Dagen efter mässan, söndagen 6 maj, gick ett gäng från Jerle golfklubb för att inspektera marken ute på Dalkarlshyttan.

Rundvandringen utföll till stor belåtenhet och det var svårt att dämpa entusiasmen inför möjligheterna att få bygga en golfbana så fantastiskt centralt i Lindesberg. Interimsstyrelsen för Jerle Golfklubb träffade tisdagen den 15 maj kommunledning och oppositionsråd. Henry Larsson berättade att han före mötet hade testat idén på sin fullmäktige-grupp och de hade inget att erinra. På mötet gav man representanterna för golfklubben uppdraget att komma in med en ansökan så att man formellt kan behandla ärendet i kommunen.

I Bergslagsposten kunde man fredagen den 19 maj läsa ;





Lindesberg Beringskypstiden **Fredagen 18 maj 1984**

Kommunrådet fick en "snilleblix" : - Bygg golbanan på Dalkarlslyttan i stället!

Den planerade golfbanan i Jerle kanske aldrig kommer till stånd på den plats klubbens medlemmar tänkt sig. Anledningen är att kommunrådet Henry Larsson i Lindesberg glösligt fick en snilleblix när han gick och tittade på Jerle-klubbens utställning på Bergsammsan i Örebro. Med på måssan fanns också fastighetsingenjören Vidar Forsner och inte minst fritidsnämndens ordförande Rolf Gustavsson.

— Tänk om vi skulle ta en titt på markområdet vid Dalkarlslyttan, säger herrarna och bad Vidar Forsner att presentera frågan till nämnden. Det var snabbt gjort och kortast tids med golfklubben i samråd. Först och främst skulle det vara ett samråd med kommunstyrelsen och oppositionen i tisdagsmorn.

Testad idé
— Förr det sammankommit hade jag varit övert på min fullmaktsgrupps besök i Jerle-Larsson, och de hade varit något till ett enda ord. Även styret men för markområde och klubbens verksamhet fanns tillgängligt.

Båda utreds
— I utredningen har vi därför beslutat att låta utreda båda alternativen ur alla aspekter, säger Anders Svensson. Banarkitekt Åke Persson håller som bäst på att göra en dispositionsplan över området i Jerle och för Dalkarlslyttan har vi snabbt bokat om Golfbanearkitekt Jan Cederholm från Höganäs att inspektera Dalkarlslyttan i stället för Jerle.

Banbyggare Jensen från Svalövs Anläggnings AB som tidigare även besökt Jerle skall också bokas in för ett besök på Dalkarlslyttan. Anders Svensson kunde vidare informera om att medlemmarna nu kommer att få två förslag att ta ställning till ett medlemsmöte som beräknas ske innan midsommar. Först därefter kan vi ge besked om var banan skall byggas.

Men kan Anders Svensson för dagen inte säga något om utredningen blir klar men att han är nog så övertygad att kommunstyrelsen framförde alla gånger till ta ställning på.

Per-Eric Wessling

Från golfklubbens sida gjorde man en grov uppskattning av anläggningskostnaderna vid Dalkarlslyttan skulle kunna bli ca halva kostnaden jämfört med Jerle.

Från klubbens sida beslöt man att låta utreda båda alternativen ur alla aspekter. Banarkitekt Åke Persson håller som bäst på att göra en dispositionsplan över området i Jerle och för Dalkarlslyttan har vi snabbt bokat om Golfbanearkitekt Jan Cederholm från Höganäs att inspektera Dalkarlslyttan i stället för Jerle.

Banbyggare Jensen från Svalövs Anläggnings AB som tidigare även besökt Jerle skall också bokas in för ett besök på Dalkarlslyttan. Anders Svensson kunde vidare informera om att medlemmarna nu kommer att få två förslag att ta ställning till ett medlemsmöte som beräknas ske innan midsommar. Först därefter kan vi ge besked om var banan skall byggas.

Från Jerle till Dalkarlslyttan

När ansökan om att få disponera marken vid Dalkarlslyttan för ett golfbanebygge inlämnats till kommunen togs många beslut i rask takt. 22 maj tillstyrkte Fritidsnämnden och översände ansökan till kommunstyrelsen som tisdagen den 29 maj beslutade att erbjuda ett område på Dalkarlslyttan för att bygga en golfbana. 18 juni kom ärendet upp i kommunfullmäktige och kunde snabbt klubbas igenom. Oppositionsrådet Lars-Eric Ohlson menade att "golfbanebygget är det bästa som hänt på flera år" Henry Larsson kunde informera om att i dagsläget hade inte kommunen lovat mer än löfte om mark och disponering av en fastighet.

I det tysta bedrevs arbetet med planerna på en golfbana på Dalkarlslyttan med stor frenesi under sommaren. Golfbanearkitekten Jan Cederholm, Stadsarkitekt i Höganäs kom med sin dispositionsplan veckan innan midsommar. I sina kommentarer skriver han att " *det blir håll med vattenbinder, skogshål och, öppenmarks håll. Allt utlagt i en fin natur som om inte golfbanan byggdes skulle växa igen totalt. Det kommer att bli en bana som golfare runt hela Sverige kommer att prata om och lockas till.* "



Innehåll

Här är Jan Cederholms **första förslag till layout** för golfbanan. Denna ändrades senare på många sätt. Många hål är helt annorlunda på skissen mot vad det senare blev byggt. **Notera här hur hål nr 1 (nuvarande 10:an) går till vänster över nuvarande korthålsbanan.** Driving-rangen ligger där 10:an är idag. Se hur hål nr 10 på skissen är ett korthål på nuvarande 18:e hålet



Nedan den slutliga layouten av golfbanan



Innehåll

Efter det att banans layout ändrats till som den ser ut idag, så fick golfklubben uppdraget att staka ut banan. Därefter återstod att göra alla detaljritningar av greenerna.

Kommunens naturvårdsgrupp har på ort och ställe gått igenom området tillsammans med banchefen Bengt Johansson. Från deras sida fanns inget att använda. Även byggnadsnämndens arbetsutskott har ställt sig positiv till lösningen. Stadsarkitekt Lennart Svallin har granskat planen och tycker att den är mycket välgjord.

15 augusti besökte kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och Fastighetskontoret området. Man vandrade runt på hela området och de 10-talet inbjudna gästerna fick en gedigen information av bl a Stig Pettersson.

Bergslagsposten Torsdagen den 16 augusti 1984 3

Besök på nya golfbanan



I det tysta har arbetet med golfbanan i Dahlkarlshyttan bedrivits med stor frenesi under sommaren. För ett par veckor sedan besökte arkitekt Jan Se...

göra ett besök på ort och ställe. Kommunen äger som bekant skogen och marken och därför ville man inspektera sina domäner. Skogsvårdsstyrelsen kommer...

Stig Pettersson redogör för hur banorna på den skön kommer att ligga för representanterna för kommunen och skogsvårdsstyrelsen.

kort tid, menar han. Allt har gått som på räls och det tycks det göra även fortsättningsvis. Klubben kommer att hålla sitt årsmöte i mitten av september...

blir en fin golfbana och då överväger den senare aspekten

Per-Eric Wretling

Från Interimsstyrelsen kunde man uttala sig om att allt var oerhört positivt att man kommit så långt på så kort tid. Allt har gått som på räls.

Klubben kommer att hålla sitt årsmöte i mitten av september då klubben formellt skall bildas. Då skall även alla förslag vara klara och framtagna så att medlemmarna och övriga intresserade får ta ställning.



Innehåll

Träningsmöjligheter före färdig golfbana

Redan på våren 1983 ordnades en driving range bakom Lindova uppe på industriområdet. Här kunde man låna klubbor och hyra bollar för att träna. Detta var organiserat som en första golfklubb i Lindesberg.

Man tog namnet LINDE GOLF CLUB.

Gräsytan nedanför Lindova var ca 150 meter lång ned mot Munkhyttedälsjön som var i spel för de som slog långt. Klippning gjordes med en slätterbalk som klubben fick låna av Lindova.

För att få ihop medel till inköp av övningsbollar betalade medlemmarna en avgift av 100,- 1983. en klubb som senare överlämnade sina ägodelar till Linde Golfklubb.



MEDLEMSBEVIS

för

Kjell Gullhand

MEDLEMSAVGIFT 1983 100,- erlagd
Kvitteras Lindesberg den 16/5. 1983

K. Karl

LINDE GOLF CLUB, Astrologvägen 8, 711 00 Lindesberg. Kassör.

Träningsmöjligheter ordnades också under sommaren 1984 vid stora gräsplanen vid dåvarande Oriel Tryck, numera Jysk och Lindesbergs VVS. I Bergslagsposten kunde man läsa: Linde Golfklubb kunde glädja sig åt stor tillslutning när man ordnade golfdemonstration på gräsfältet bakom Oriel-Tryck i Lindesberg.

Fältet har man fått låna av kommunen under några söndagskvällar framöver i avvaktan på att det egna övningsfältet blir klart på Dalkarlshyttan.

Det var fullt hela tiden med folk som ville prova på hur det känns att hantera en golfklubba, säger Stig Petersson i Linde Golfklubb. Jag räknade ut att under de två timmarna slogs ca 3000 bollar.





Innehåll

Linde Golfklubb bildas onsdag 19 september 1984

**LINDESBERGS
KOMMUN**

Linde Golfklubb
kallar till allmänt möte onsdag
19 sept. kl. 19.00 Stadsskogs-
skolans samlingsal.
Välkomna.

 **LINDE
GOLFKLUBB**

KALLAR TILL ALLMÄNT MÖTE

SÄMPLIGA ÖVERSENDER KALLAR TILL KONSTITUERANDE MÖTE FÖR LINDE GK.

DAG: ONSDAG 19 SEPTEMBER.
TID: KL. 19.00.
PLATS: LINDEBERG, STADSBERGSSKOLANS SAMLINGSSAL.

PK. SÄNDRESENDE NR. 4:

- SKONDRULEN FÖR GOLFKLUBBFRÄMDET.
- BEHÖV ATT BILHA LÄMNA SR.
- VAL AV STYRELSE.
- FÖRSTELLNINGAR OM KAPITALINSÄTTNING OCH MEDLEMSKAPSTIFTER.
- ANVÄNDNING AV ERSÄTTNING.
- BEHÖV OM ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I ÖPP.

MÖT UPP MANGRANT!




Stig Pettersson gav en ingående redogörelse för hur banan kommer att se ut och vilka sträckningar den har. Längden på de 18 hålen blir sammanlagt 5,5 km och banans par blir 71.

Dagen 20 sept 1984 efter i Bergslagsposten

Golfklubb formellt bildad:
***Klartecken för bygge
av golfbana i Linde***

Överraskande många in-fann sig när Linde Golfklubb vid ett möte i Stadsskogs-skolan formellt bildades och antog stadgar. De cirka 120 närvarande fick lyssna till både Stig Pettersson som redogjorde för projekteringen av banan och kassören Berth

på 60-talet arbetades en skiss fram för en anläggning i Yxe men av olika anledningar gick inte projektet att realisera. Sedan dess har ett gäng entusiaster arbetat mer eller mindre kontinuerligt för att få till stånd en bana och förra året lossnade det lite i Järle-området. Järle golfklubb budades och man tillsatte en interimstyrelse som arbetade mycket målmedvetet ändå till Lindesbergs kom-

mer att se ut och hur de 18 hålen är utlagda i naturen. Som avslutning visade han en svit färgbilder från området och som blev mycket uppskattade bland de närvarande.

Kostnad 2,5 miljoner
Kassören Berth Karlsson redogjorde sedan för ekonomin och konstaterade att byggkostnaden för banan ligger på 2,5 miljoner inklusive maskinpark. Meningen

Ann-Britt Ståhlberg, samtliga från Lindesberg

Upphandling av anläggningsarbetena pågår med berörda företag och beräknas vara slutförda inom en vecka så att arbetena kan påbörjas på allvar omkring 1 oktober.

Per-Eric Wretling

Innehåll

Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson.

Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson. Övriga medlemmar i styrelsen var Stig Pettersson, Berth Karlsson, Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson.



I Bergslagsposten kunde man också läsa

- Noraborna som också längtat efter egen bana och satsat hårt på Järle insåg också de fördelar med att lägga banan på Dalkarlshyttan och har ställt upp på det alternativet sedan dess även om man får åka några km längre.
- Kassören Berth Karlsson redogjorde sedan för ekonomin och konstaterade att byggkostnaden för banan ligger på 2,5 mkr inkl. maskinpark.
- Medlemsinsatserna sattes till 4.000 kr för singelspelare och 6.000 för familjer. Nästa år höjs det till 4.500 kr resp. 6.800 kr.
- Mötet godkände samtliga förslag som styrelsen lagt fram och man antog också stadgar samt beslutade att gå in med en ansökan om medlemskap i Svenska golfbundet från 1 januari 1985.
- Till styrelse för Linde Golfklubb valdes ordförande Anders Svensson Lindesberg
- Övriga ledamöter: Ulf Mossberg och Jan-Åke Olofsson från Nora, Berth Karlsson, Stig Pettersson, Bengt Johansson, Göran Näsström, Kurth Karlsson och Ann-Britt Ställberg, samtliga från Lindesberg.

Innehåll

Upphandlingen av banbygget

Klubbstyrelsen hade under augusti gått ut med underlag för upphandling av banbyggnationen. Man fick in anbud från fyra olika byggbolag, SCG (Skanska), SIAB, ABV, JCC. Lägsta anbudet var 1,8 mkr. Det högsta 2,7 mkr. Efter ordentliga genomgångar av anbuden föll valet på att låta ABV (NCC) bygga banan. Onsdagen den 26 september signerades kontraktet på ABV:s kontor, som nu är klubbens nuvarande restaurang. Kontraktssumman uppgick till 2,2 mkr exkl. grästee. Man ansåg att det var helt tillräckligt med mattutslagsplatser. Två år senare beslöts dock att bygga grästee till en kostnad av drygt 200 tkr. Inkl. maskinpark så uppgick totala investeringskostnaden till närmare 3 mkr.

Banbygget kom igång redan måndagen den 1 oktober och banan skulle vara färdigbyggd i september 1985. Ansvarig byggledare blev golfklubbens banchef, ingenjör Bengt Johansson och ansvarig för själva bygget från ABV:s sida blev platschefen Arne Johansson.



Tisdagen den 25 september beviljade kommunstyrelsen en kommunal borgen på 1,5 mkr för Linde Golfklubb. Kravet för att få borgen var att klubben kunde visa upp 100 insatsbetalande medlemmar, vilket man också kunde. Ett nollarrandeavtal med kommunen undertecknades. Golfklubben räknar med att kunna finansiera hela banbygget med hjälp av medlemmarnas insatser och i planeringen räknar man med att vara minst 500 medlemmar 1987.



Innehåll

Första spadtaget 1 oktober 1984

Det högtidliga första spadtaget tas av kommunstyrelsens ordförande Henry Larsson. Det var Henry Larsson som först tänkte tanken att det vore värdefullt för kommunen om vi kunde få till ett golfbanebygge i Lindesberg. Tack Henry för din fantastiskt goda och värdefulla tanke.

Henry gräver för golf- banan

LINDESBERG Igår satte kommunalrådet Henry Larsson spaden i jorden på det område som 1986 ska bli hål nummer 18 på Lindesbergs nya golfbana

de diskuterade visade sig vara för dyrt som alternativ. Vändpunkten kom efter Bergslagsmässan då man fick upp ögonen för Dalkarlslyttan - ett stekast från Lindesbergs centrala delar.



Kommunalrådet Henry Larsson tar första spadtaget på det som 1986 ska bli greenen på hål nummer 18. Ordföranden i Linde Golfklubb Anders Svensson har all anledning att se nöjd ut - hela projektet har gått med rekordfart.



Ett 30-tal inbjudna hade kommit till Dalkarlslyttan för att bevittna premiären. Bland dessa återfanns golfklubbens styrelse, kommunala tjänstemän från olika förvaltningsenhet samt representanter från skogsvårdsstyrelsen och entreprenören ABV.

Innehåll

Golfbanan i Lindesberg en angelägenhet även för Nora

Linde Golfklubb är inte bara en angelägenhet för dem som bor i Lindesberg utan är minst lika aktuell för noraborna. Det anser i varje fall de tre norabor, Ulf Mossberg, Hans Olsson och Jan-Åke Olofsson som sitter med i Linde Golfklubbs styrelse. Nu när första spadtaget har tagits på banan i Dalkarlshyttan i Lindesberg kommer också arbetet med information och medlemsvärning att startas på allvar och ett informationsmöte skall hållas i Nora den 20 oktober.

Länsantikvarien putt på golfarna (Örebrokuriren 9 november 1984)

Länsantikvarien ger Linde Golfklubben knäpp på näsan i en skrivelse och påpekar att klubben börjat planeringen utan att samråda. Det finns en del fornlämningar på golfbaneområdet som klubben måste se till att bevara och en sk utslagsplats måste enligt länsantikvarien flyttas minst 20 meter från en fornlämning. Det gällde tee på nuvarande 14:e hålet. Efter diskussioner så kunde utslagsplatsen dock ligga kvar där den ligger nu. Men man fick inte gräva i marken, men väl fylla upp för att bygga ett tee.

Golfbanebygget rullar på (Bergslagsposten 16 november 1984)

Linde golfklubb jobbar nu frenetiskt för att klara den tidsplan man satt upp under hösten. Trots det blöta vädret har jobben gått över förväntan och de flesta greenerna är nu klara. ABV, som bygger banan, kunde under den här veckan avsluta plöjningen av fairwayytor som varit uppodlade tidigare och i nästa vecka eller senast veckan därpå kommer huvudledningen till bevattningen att läggas ned. På några hål återstår en del risröjning och klubben uppmanar alla att ställa upp under helgen för att göra klart så mycket som möjligt innan snön faller och sätter stopp för arbetena. Det är samlings både lördag och söndag kl. 10 vid klubbstugan.

Golfbanan i Lindesberg väntas bli klar i tid. (Bergslagsposten 5 februari 1985)

Trots vinterns kyliga och snöiga grepp över Lindesberg fortsätter golfbanebygget på Dalkarlshyttan helt enligt planerna. Nästan alla nödvändiga dräneringar gjordes under hösten och nu håller man bäst på med att köra sand på greenerna. Det är väldiga mängder som skall fraktas dit. Till varje green går det åt i genomsnitt 200 kubikmeter sand av hög kvalitet, säger Håkan Erixon som är chef för ABV i Lindesberg.

Även banchefen Bengt Johansson är nöjd med vad som utträttats hittills och prisar det goda samarbetet med ABV. Vi har fått allt gjort och mer därtill i år och ligger väldigt väl till i tiden. Medlemsantalet har hela tiden ökat helt enligt planerna och vi är nu upp i nära 200 fullbetalande medlemmar. Det har inneburit att vi inte behövt ta kommunens borgen i anspråk ännu och vi räknar heller inte med att göra det förrän i sommar. Än så länge är vi likvida av egen kraft.



Innehåll



Ake Eriksson och Ulf Sundström anser att jobbet på golfbanan gått bra trots kylan. Sju greener har man helt färdiga hittills och om några veckor skall samtliga vara klara för sitt sista lager av sand och torv.

ABV har nu också flyttat ur lokalerna och klubben kunde ta sitt klubbhus i anspråk. Man vädjade till både företag och enskilda att skänka möbler till klubbhuset, så man slapp lägga pengar på detta. Under våren planeras ett antal klubbafstnar och en del kommittéer för olika verksamheter har redan tillsatts. Bengt underströk dock att Medlemmarna skall dock veta att det återstår massor med arbete bl a buskröjning, spika ihop utslagsplatser osv. Det är något vi skall sätta igång med så snart snön är borta. I väntan på vinterns slut kommer vi också att arrangera ett antal träffar där vi går igenom regler och annat för alla nybörjare. Det lönar sig alltså att vara med från början, avrundar en för dagen mycket nöjd banchef Bengt Johansson

Slamfadäs vid golfbanan (Bergslagsposten 25 juni 1985)

Nu blir golfbanan sådd – Röttslam orsakade odör

Golfbanebygget i Lindesberg är nu inne i en intensiv period. Under dagarna som gått har 9 hål kunnat säs in och de övriga skall säs inom de närmaste fyra veckorna. Bevattningen till greener och fairways är också i det närmaste klar och kommer att användas när behovet så påkallar.

I samband med anläggandet av övningsfältet har klubben efter inrådan från gatukontor och hälsovårdsinspektör använt sig av röttslam från reningsverket som ger en fin gödning. Det har emellertid fått till följd att en besvärande lukt uppstått som man nu skall försöka komma tillrätta med snabbt genom att fältet täcks med ett lager av bark.

Innehåll



Nils Gjesting från den skånska firma som svarar för sådden drar såmaskinen över övningsgreenen. Om ett par veckor kommer det att lysa vackert grönt. T.v. på bilden syns arbetarkamraten Sven-Ake Hansen.



Nils Konstmann myllar ner de sista fröna framför övningsgreenen. I bakgrunden syns gamla ABV-huset som nu är klubbstuga.

Klippning

Efter semestrarna kommer banan att vara helt färdig men sedan beror det på hur snabbt gräset växer till sig innan den blir spelbar. Klippas måste den dock hela hösten och det blir ett tidsödande arbete eftersom vi inte kan använda oss av ordinarie maskiner utan får klippa greenerna med små cylinderklippare som dras för hand.

Blir det gynnsamt väder framöver så är det inte otänkbart att det går att gå en liten golfrunda på de sista nio hålen innan vintern kommer. Det får framtiden utvisa säger banchefen Bengt Johansson.

Golfbanan i Linde grönskar och klippningen har börjat. (BP lördag 24 augusti 1985)

Alla större arbeten på nya golfbanan vid Dalkarlshyttan i Lindesberg är nu avslutade. Samtliga 18 hålen är sådda och om man bortser från några kvadratmeter närmast utslaget på hål ett. Den kompletteringen kommer dock att ske någon av de närmaste dagarna. På de flesta hålen lyser nu gräset grönt och kontinuerlig klippning har inletts av hela banan. Den blöta väderleken har ställt till en del bekymmer både för klubben och entreprenören ABV. Det positiva med regnet har varit att man fått ett visst grepp över var de mest vattensjuka områdena finns och genom dräneringar och andra åtgärder kunnat eliminera en stor del av dessa. Än återstår mycket arbete att klara av innan hösten och vintern kommer. Bl a skall transportvägar anläggas mellan hålen så att det går att komma fram med golfbagarna när spelet startar nästa år. Dessutom måste vägarna anläggas så att maskinerna som behövs för skötseln kan ta sig fram.

Hålchefer

Det frivilliga arbetet har organiserats om och bland medlemmarna har s k hålchefer utsetts och alla medlemmar har fördelats på de olika hålen. Meningen är att de skall svara för ett hål vardera och se till att området runt greenerna blir klippt, göra iordning utslagsplatser och rensa upp i kanterna. I jobbet ingår också jobbet att plocka sten på fairways.

Stor klippare

För de stora fairwayytorna använder vi idag slaghack dragen efter en traktor. Inom de närmaste veckorna kommer vi att få tillgång till en riktig fairwayklippare med stor kapacitet som tar ca 5 meters bredd och då blir det genast lättare. Att använda den typen av maskiner fordrar dock att hålen är i god kondition och framför allt att all sten är bortplockad eftersom det rör sig om cylinderklippande maskiner.

Innehåll



Bra respons bland företagen

Vi har mött bra respons bland företagen i Bergslagen säger ordföranden Anders Svensson. Alla som sponsrat klubben var i torsdags kväll inbjudna till klubben för att få information om det utförda arbetet. Reklamen till de flesta hålen är redan sålda men det finns några hål kvar.

Anders informerade också om att en broschyr är på väg att tryckas upp och som skall spridas till så många hushåll som möjligt.

Den första golfens dag

Klubben arrangerade sin första Golfens Dag valdagen i september då folk ända skall ut och rösta. En promenad runt i den vackra naturen på Dalkarlshyttan och sen avrunda med en kopp kaffe i klubbstugan. Det kom en strid ström av besökare som ville få information, titta på banan och prova att slå några slag från övningsfältet. Stig Pettersson, PR-ansvarig, uppskattade att det varit mellan 400 – 500 personer på besök.

Representanter för kommunen inbjudna

En torsdagskväll i september hade Linde golfklubb bjudit in representanter för kommunen. Banan är i det närmaste helt färdig och entreprenören ABV har bara smärre justeringar kvar. Slutbesiktning blir det om ett par veckor. Hela kommunstyrelsens arbetsutskott och flera av kommunens förvaltningschefer fanns på plats.

Anders Svensson gav en liten historik överblick hur det kom sig att banan till slut hamnade på Dalkarlshyttan och uttryckte sin tacksamhet över den respons som klubben åtnjutit från kommunens sida.

Innan deltagarna tog en rundvandring runt valda delar av banområdet visade Stig Pettersson en serie bilder tagna innan arbetena startade. Detta för att man skulle få en jämförelse med hur området förändrats.

Jag är mycket nöjd över resultatet menade kommunalrådet Henry Larsson. Den här banan kommer att bli en stor tillgång för kommuninnevanorna men också för näringslivet. Jag är också imponerad över det stora frivilliga arbete som medlemmarna lagt ner och trots den blöta hösten och våren-sommaren så har man lyckats åstadkomma nästan ett underverk.

Innehåll



Lilla Elina imponerade stort på moderaternas gruppledare Conny Carlsson och kommunrådet Henry Larsson. Th på bilden klubbens ordförande Anders Svensson.

Välbesökt årsmöte hos Linde Golfklubb 86-03-04 (BP 860305)

Det första ordinarie årsmötet efter bildandet av Linde Golfklubb gick raskt undan. Ordföranden Anders Svensson kunde klubba igenom dagordningen på drygt en kvart på ett väl besökt årsmöte på Stadsskogsskolan. I stort sett blev det omval över hela linjen.

Eftersom nu banan är klar att tas i bruk har också tävlingskommittén haft ett digert arbete och premiärtävlingen är fastställd till söndagen den 11 maj. Den är helt enkelt döpt till Premiären och spelas som poängbogey 18 hål med max 54 i handicap. Sedan fortsätter tävlingarna under hela säsongen fram till oktober. Varje helg är det någon form av tävling. Det är det officiella tävlingsprogrammet som tagits fram av tävlingskommittén och dess ordförande Jan Sjöo. Medlemsantalet närmar sig nu 400 och man räknar med att det kommer att stiga avsevärt när spelet väl kommer igång.

Golfklubbens förste. (BP 86-04-25)

Linde golfklubbs nye tränare Per Karlsson har nu anlänt till Lindesberg och börjar sin verksamhet på lördag med demonstration av utrustning samt uppläggning av den kommande månadens träningsprogram. Per Karlsson kommer närmast från Karlstad där han tjänstgjort som biträdande tränare. Nu får han ansvaret för en stor del av nybörjarutbildningen i Lindesberg. De första veckorna kommer Per att hålla till i ett provisoriskt utrymme i klubbhuset till dess nya baracken blivit färdigställd.

Innehåll

De första slagen på golfbanan har slagits. (BP 960513)

Söndagen den 11 maj slogs de första slagen på Linde golfklubb. Samtidigt hölls den första tävlingen som samlade ett rekordstort antal deltagare. Inte mindre än 74 anmälda kunde gå ut på de hittills färdigställda 9 hålen.

Ordföranden Anders Svensson kunde prick klockan nio med ett knallpulver-skott ge klartecken för banchefen Berth Karlsson att som den förste i klubben slå ut det första slaget. En stor publik övervar premiären och banan var i mycket fin kondition.

Premiärtävlingen spelades över 9 hål beroende på det stora antalet startande. Meningen var annars att den skulle gått över 18 hål. Det är hålen 10 – 18 som nu är helt färdiga. Resterande hål kommer att tas i bruk successivt under försommaren. De såddes lite senare än de nu spelbara och behöver växa till sig någon månad. Det har gått helt enligt planerna säger banchefen Berth Karlsson. Den översvämning som vi liksom många andra drabbats av bekommer oss i dagsläget inte så mycket.

Det som överraskade för dagen var det stora intresset för premiärtävlingen. Det visar att det finns ett uppdammt behov i regionen.

För att vara nyanlagd är banan i mycket fint skick och medlemmarna har gjort ett jättejobb när det gäller stensplockning. Medlemsskaran i klubben har växt successivt under våren och nu har man runt 400 medlemmar. De flesta från Lindesberg och Nora men även örebroarna har upptäckt att det finns en bana behagligt nära i Lindesberg.

Söndagens premiärtävling spelades som poängbogey över 9 hål och prisbordet utgjordes av blomstercheckar från den närbelägna Plantmarknaden.



Linde Golfklubbs ordförande Anders Svensson höjer startpistolen för första slaget på den nya golfbanan i Lindesberg. Den som håller i klubban är banchefen Berth Karlsson. I mitten ställningskommitténs ordförande Jan Sjö.

Resultat från Premiärtävlingen

söndag och då i form av greenso-me med lottad partner.

Resultat:

(De sex främsta i varje klass)

Klass A: 1. Rune Västberg 21 poäng, 2. Håkan Erixon 17, 3. Leif G Karlsson 15, 4. Berth Karlsson 14, 5. Jan Sjö 14, 6. Fredrik Karlsson 14

Klass B: 1. Roger Söör 15, 2. P-O Almqvist 15, 3. Janek Edin

15, 4. Hans Axelsson 15, 5. Kje Norgren 15, 6. Arne Svensson 15.

Klass C: 1. Mikael Eriksson 18, 2. Urban Wretling 16, 3. Per Eric Wretling 15, 4. Anki Karlsson 15, 5. Sten H Svensson 14, 6. Ulf Mossberg 13.

Klass D: 1. Lars Nilsson 33, 2. Eric Martinsson 21, 3. Öster Sandström 21, 4. Anders Sandström 21, 5. Anders Norrby 19, 6. J H Svensson 19.

Innehåll



Gröna greener väntar golfare under veckan

Linde golfklubb ordnar golfvecka den 20 – 26 juli. Banan är ovanligt fin för att vara så nyanlagd. Vi är imponerade över att vi redan efter bara en månads öppethållande har haft så många gäster, säger Stig Pettersson som är informationskommitténs ordförande i klubben. Redan nu över 600 gäster. Det kommer inte att dröja innan den tusende gästen anländer och det tänker man fira.

Golfveckan eller semestergolfveckan som den kallas består av olika tävlingsformer varje dag så alla smaker och spelhandicap ska bli tillgodosedda.

Lokalerna i klubbstugan är rymliga och trevliga. Det finns stort omklädningsrum med bastu. Ett relaxrum håller på att inredas. Det finns café och viss matservering. Golf är en sport där alla kan mötas. Jag brukar säga att golf är den enda sport där en medelålders morsa kan möta sin fem-åriga son, säger Stig Pettersson.

På lördagen avslutades semestergolfveckan på golfbanan i Lindesberg. I dagarna sju har golfare från när och fjärran tävlat med och mot varandra. Över 400 startande rapporteras. Allt har gått bra säger Margareta Larsson, Nora, en av tävlingsledarna under veckan. Många av de tävlande har kommit utifrån. Vädret har varit gynnsamt utom i torsdags då det spöregnade. Trots detta var det över 50 golfare ute och tävlade.

Vi hade inga problem med banan trots det kraftiga regnet säger Kurth Karlsson från bankommittén. Dräneringen i marken har fungerat fint.

Stig Pettersson kunde berätta att man under golfveckan börjat förbereda baninvigningen i augusti. Då blir det livat med kändisgolf och fest. Bland de som kommer kan nämnas Bosse Parnevik, Hagge Geigert, Agne Jälevik och Hemming Sten.



Stig Pettersson spelar på greenen där det kortklippta gräset redan är tätt och ogenomträngligt som en heltäckningsmatta

Innehåll

Första hole-in-one på banan

Onsdagen den 13 augusti 1986

'Lalle' prickade direkt

Hole in one är något alla golfare drömmer om, men få har fått uppleva det.

I gärkväll utökades skaran med en Lindegolfare som lyckades med det magiska slaget.

Lars-Göran "Lalle" Karlsson prickade rätt på det 15:de hålet på Lindebanan.

När "Lalle" fick klart för sig att bollen hade gått i hålet på första slaget syntes han jublande dansa runt green med klubban över huvudet.

Klart att man blir lycklig, men det ska inte överdramatiseras för det är mycket tur i ett sådant här slag. Någon måste göra det förr eller senare och i dag blev det jag säger Lars-Göran.

Det blev betydligt svårare att spela efter slaget tycker "Lalle".

Jag fölorade en stor del av koncentrationen så resten av rundan får vi nog sätta en parantes om.

När Lars-Göran efter avslutad runda närmade sig klubbhuset väntade en stor skara golfare för att fira det unika slaget. Naturligtvis öppnades en fla-



Lars-Göran Karlsson (th) firade slaget tillsammans med sin spelkanwater Bruno Berglund och Mats Axelsson (tv). Givetvis väckte slaget stor uppmärksamhet vid klubbhuset i går.

ska champagne som brukligt är vid Hole in one slag.

Trots sitt yttre lugn verkade det som slaget gjort ett starkt

intryck. När skumpan skulle öppnas var det som han närmast verkade generad över sin prestation.

Men när korken väl flugit iväg så gick det inte att ta fel på

Men jag är här ute på banan nästan varje kväll så jag har hunnit spela en hel del på den tiden.

När någon ropar om profisplaner till honom efter slaget ser han road upp och drar på

Hole-in-one är något alla golfare drömmer om att få uppleva. Tisdagen den 12 augusti hände det på Lindebanan.

Lars-Göran "Lalle" Karlsson prickade rätt på det 15:e hålet (nuvarande hål nr 6. När "Lalle" fick klart för sig att bollen hade gått i hålet på första slaget syntes han jublande dansa runt green med klubban över huvudet. Som sig bör firades det med skumpa och bubbel tillsammans med spelkamraterna i bollen, Bruno Berglund och Mats Axelsson.



BÖRJA SPELA GOLF I LINDE

Nu bygger vi 18 hål i Dalkarshyttan. Ring 0581-14943

DEN FANTASTISKA INVIGNINGEN
Affischer

VÄLKOMNA TILL  **INVIGNINGEN**
av LINDE GOLFBANA
söndag 17 aug kl 11.

Ca 11.30 kommunalrådet Henry Larsson klipper invigningsbandet.



*Kändisgolf med bland andra Sven Tumba med show,
Bosse Parnevik, Berndt Egerbladh,
Agne Jälevik, Hemming Sten, Totte Wallin,
Jan Ellerås, "Bempa" Eriksson, Mats Hallin.*

AK VETERANTÄG ÄNDA IN PÅ GOLFBANAN

Från Örebro C kl 10.10, Frövi kl 10.40, framme på Linde Golfbana kl 11.25. Hemresa till Örebro C kl 17.30. Pris: Vuxna 30:- tur och retur. Barn under 12 år i målsmans sällskap åker gratis.
Biljetter köpas direkt på tåget i Örebro och Frövi.

**LINDEBLECKET SPELAR. BANDKLIPPNING.
HELSTEKT GRIS. KAFFESERVERING.
UTSTÄLLNINGAR. LOTTERIER m.m.**

Hjärtligt välkomna till en härlig, rolig, spännande dag på golfbanan.

HUGO-ERIKSSONS
REKVISIT- och FÖRÄNDRINGS

WEDEVÅG



**LINDE
GOLFKLUBB**

Bergslagsposten

Åk med golftåget till
INVIGNINGEN AV
LINDE GOLFBANA
Söndag 17 aug



**ÅK VETERANTÅG – ända in på
golfbanan – EN UPPLEVELSE!**

Tidtabell:

Från ÖREBRO C kl. 10.10 FRÖVI kl. 10.40–10.45.
Framme på Linde golfbana kl. 11.25. Hemresa till
ÖREBRO C kl. 16.55. Pris: Vuxna 30:- tur/retur. Barn
under 12 år, i målsmans sällskap åker gratis.

- ☆ LINDEBLÄCKET SPELAR
- ☆ BANDKLIPPNING
- ☆ **KÄNDISGOLF**
- ☆ HELSTEKT GRIS
- ☆ KAFFESERVERING
- ☆ UTSTÄLLNINGAR
- ☆ LOTTERIER m.m.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
*till en härlig, rolig,
spännande dag på golfbanan.*





Innehåll

STOR GOLFFEST I LINDESBERG



Välkomna till invigningen av
LINDE GOLFBANA söndag 17 e
med början

*Kändisgolf med bland andra: Sven Tumba med show,
Bosse Parnevik, Berndt Egerbladh, Agne Jälevik, Hemming Sten,
Totte Wallin, Jan Ellerås, "Bempa" Eriksson, Mats Hallin.*

Ca kl. 11.30 kommunalrådet Henry Larsson klipper invigningsbandet



**LINDEBLECKET SPELAR
BANDKLIPPNING
KÄNDISGOLF
HELSTEKT GRIS
KAFFESERVERING
UTSTÄLLNINGAR
LOTTERIER m m.**



**Äk veterantåg ända in
golfbanan – en upplev**

*Hjärtligt välkomna till en härlig,
rolig, spännande dag
på golfbanan.*

Från Örebro C kl 10.10. Frövi kl 10.40. Framme på Linde bana kl. 11.25. Hemresa till Örebro C kl 17.30. Pris 30:- tur/retur. Barn under 12 år, i målsmans sällskap 15:-. Biljetter köpes direkt på tåget i Örebro och Frövi.

STOR GOLFFEST I LINDESBERG



RESERVERA SÖNDAG 17 AUG FÖR
**INVIGNING AV
GOLFBANAN** FRI ENTRÉ

**Sven Tumba med show,
Bosse Parnevik, Hemming Sten,
Agne Jälevik m fl kändisar kommer.
Veterantåg från Örebro direkt till banan**

**Se vidare
annonser!**

Bergslagsposten

HUGO-ERIKSSONS
BIL AB, Stora tel. 0581/40620

WEDEVÅG

I Bergslagsposten fredagen den 15 augusti 1986

4 Lindesberg

Bergslagsposten

Fredagen den

Tumba och Parnevik i spetsen:

Kändisuppbåd ska inviga golfbanan

Lindesbergs golfklubb laddar upp inför en storslagen invigning av golfbanan söndagen den 17 augusti. En invigning som kommer att invaderas av kändisar från hela Sverige med Bosse Parnevik och Sven Tumba i spetsen.

Dessutom kommer veteranstyg att köra besökare direkt till golfbanan, Lindeblecket att spela brunnsmusik och Henry Larsson, kommunalråd i Lindesberg, att klippa invigningsbandet.

son, kommunalråd i Lindesberg, att klippa invigningsbandet.

– Förhoppningsvis kommer Henry Larsson. Vi bokade in honom för länge sedan, men har inte varit i kontakt med honom nyigen. Så jag hoppas han kommer ihåg, säger ordförande i golfklubbens informationskort, Stig Pettersson.

Henry Larsson var den man som tog första spadtaget på golfbanan. Han har varit med från början och därför vill golfklubben gärna se cirklens slutet

i och med att han klipper av invigningsbandet.

Gäster för att spela

Men innan de når så långt i augustihelgens program någon gång under söndagen den 17, ska golfklubben först festa på hotellet på lördagskvällen tillsammans med inbjudna kändisar.

– Vi har bjudit hit alla kändisar på lördagen. På så sätt får de chansen att spela in sig på banan till söndagens tävling, berättar Stig.

Kändisarna är inbjudna för golf tävlingen, inte för några framträdanden i övrigt. De ska spela en lagtävling tillsammans med sponsorer och Lindesbergsmedlemmar. Dessutom är ordförandena för länets övriga klubbar inbjudna. En person från varje kategori ska bilda ett lag i tävlingen.

Bandyfirare och pianister

De kändisar som klubben vet kommer är Bosse Parnevik med fru Gertie. Hemming Sten, ordförande i golfjournalisternas klubb, litteraturkritiker och krönikör. Bernt Egerblad, pianist med handicap



Sven Tumba och Bosse Parnevik kommer



Totte Wallin kommer



Lindesbergs golfklubb laddar upp inför en storslagen invigning av golfbanan söndagen den 17 augusti. En invigning som kommer att invaderas av kändisar från hela Sverige med Bosse Parnevik och Sven Tumba i spetsen. Dessutom kommer veteranstyg att köra besökare direkt till golfbanan. Lindeblecket kommer att välkomna och spela brunnsmusik och Henry Larsson, kommunalråd i Lindesberg kommer att klippa invigningsbandet.

Invigningen av golfbanan börjar redan på lördagskvällen då det kommer att festas på Lindesbergs Stadshotell. Vi har bjudit hit alla kändisar på lördagen så de får chansen att spela in sig på banan till söndagens tävling.

Bandyfirare och pianister

De kändisar som klubben vet kommer är Bosse Parnevik med fru Gertie. Hemming Sten, ordförande i golfjournalisternas klubb, litteraturkritiker och krönikör. Bernt Egerblad, pianist med handicap sex i golf, från Stockholm, tillsammans med sin fru som är den svagare delen av äktenskapet, åtminstone när det gäller golf. Hon har handicap 29. Bernt Egerblad tar också med sig sin trummis Sören Holmström, som är en duktig golfare.

Dessutom kommer Sveriges PR-man nummer ett i golf, Sven Tumba. Han har också lovat en liten "Tumba golfshow". Vad det är vet man aldrig i förväg. Men det brukar åtminstone ha något att göra med bollar. Bempa Eriksson, f d Sveriges Mister Bandy dyker upp tillsammans med sin dotter. Från TV-sporten kommer Agne Jälevik och Christer Ulfbåge.

Helsida i Bergslagsposten lördagen den 16 augusti 1986

Gammal dröm nu uppfylld

I morgon söndag, invigs den nya 18 håls banan på Dalkarlshyttan i Lindesberg.

Därmed går en gammal dröm för många golfentusiaster i uppfyllelse. Redan i början av 1960-talet väcktes det första förslaget om en golfbana i Lindesberg. Men det var först 1984 som planerna förverkligades. Och idag står bana invigningsklar efter två års hårt arbete. Lindesberg har på allvar fått sitt namn ingraverat på Sverige golfkarta och dessutom blivit

en attraktion rikare. **Omväxlande**

Varje bana har sin egen charm och i fallet Lindesberg ligger det just i omväxlingen. De första nio hålen efter Arbogaån rymmer mycket vatten och där gäller det att hålla tungan rätt i mun. Säkert är det många som dragit en suck av lättnad när nians green är nådd och skogshålen tar vid. Den sucken kan dock kosta många slag. De sista nio är inte alls så lätta som man kan tro.

Rekordsnabbt

När kommunalrådet Henry Larsson imorgon söndag officiellt inviger banan så sätter han därmed också punkt för en golfbanebyggnad som gått rekordsnabbt. Men klubbmedlemmarna kommer dock inte att slå sig till ro. Det finns mycket att göra för att försköna banan. Dessutom skall klubbhus, maskinhallar och vagnbodas komma till så snart som möjligt.

Gammal dröm

I och med att Lindesberg nu fått en golfbana går en gammal dröm i uppfyllelse för många golfintresserade lindesbergare som tidigare fått utöva sin sport i Kopparberg eller Örebro.

Redan i början av 1960-talet sonderade några golfentusiaster intresset för en golfbana och fick stort gehör. Bland dessa befann sig nuvarande lindeklubbens styrelseledamot Stig Pettersson som har till huvudsaklig uppgift att basa för informationskommittén.

Man undersökte alla upptänkliga markområden och fann till slutet vid Yxe. En banskiss togs fram och förhandlingar inleddes. Ägarbildningen till den mark som klubben tänkte arrendera var dock mycket komplicerad och man lyckades inte ro det hela i hamn den gången. Lite senare vaknade också intresset i Nora och även där sökte man med ljus och lykta efter lämplig mark.

Järle-bana

Det skulle dock dröja en bit in på 1980-talet innan man fick fatt i ett område som var så pass stort att det räckte till en golfbana. Och dessutom med möjlighet att ordna arrendekontrakt. Den mark man hittat låg i Järle, nära till såväl Örebro, Nora och Lindesberg.

Banarkitekt Åke Persson från Landskrona var först på plats och ritade en bana som sedan skulle marknadsföras på våren 1984. En interimstyrelse hade bildats under vintern och skulle driva projektet fram till ett färdigt förslag. Detta förslag kom fram lagom till de fyra kommunernas Bergsam-mässa i Örebro i maj månad.

Oväntad hjälp

Det var då som banans placering plötsligt kom under diskussion. Det var kommunalrådet Henry Larsson som diskuterade saken med sina närmaste medarbetare och därefter gick bollen till golfklubben. Varför inte bygga på Dalkarlshyttan?

Kommunen ägde all mark och dessutom fanns det en fastighet som skulle kunna vara lämplig som klubbhus.

En något överraskad styrelse med ordförande Anders Svensson i spetsen störtade omedelbart ut till Dalkarlshyttan och inspekterade hela området. Man blev snart på det klara med att området var idealiskt för en golfbana. Det fanns redan mycket öppen jord och de arbeten som måste göras skulle inte alls nå upp till de kostnader som man räknat fram för Jerlebanan. Det skulle inte ens bli hälften så dyrt och dessutom ställde kommunen marken gratis till förfogande.

Idealiskt läge

Efter ett besök av banarkitekt Jan Sederholm från Helsingborg var alla överens om att ett bättre alternativ kunde man knappast finna. Marken var idealisk och därtill på gångavstånd från centrum.

Redan framåt höstkanten var det klart med entreprenör. Kommunen åtog sig att ta bort de skogspartier som behövdes. Skogen var nämligen dess egendom och den inkomsten ville man inte gå miste om. Samtidigt genomförde Skogsvårdsstyrelsen en gallring i området så att man inte ska behöva gå in på banområdet med tunga maskiner när den var byggd. Samtidigt sköttes all stenplockning, röjning vid sidan av hålen, upprustning av klubbhuset och byggande av en golfshop av medlemmarna.

Innehåll

Första spadtaget

I oktober 1984 tog kommunalrådet Henry Larsson det första spadtaget under överinseende av ordförande Anders Svensson. Trots den blöta sommaren och hösten 1985 så framskred banbyggandet nästan helt enligt planerna och det var bara sådden av fairways på ett par av hålen som blev försenad. Det gräset hann inte riktigt gro ifjol höst och därmed har man gjort en del renoveringsarbeten under våren i år.

Andra veckohelgen i maj i år var man så framme vid det stora ögonblicket. De första golfslagen kunde slås i samband med premiärtävlingen som gick över de sista nio hålen.

Sedan dess har ett stort antal tävlingar spelats på banan och lagom till semestergolfveckan öppnades också de första nio hålen. Under tiden har finputsning av områdena runt banan fortsatt och transportvägar har anlagts. Samtidigt har klubben fått en stor mängd nya medlemmar som man försöker att ta hand om på bästa sätt.

Invigning med många kändisar

Det kommer att bli ett fint startfält när Linde golfklubb på söndag anordnar sin invigningstävling. Nu har även Hagge Geigert med sin sambo Inger anmält sin närvaro. Ytterligare en verkligt sevärd golftej återfinns på startlistan och det är årets svenska SM-vinnare 21-åriga Helen Alfredsson från Gullbringa.

Det var vid SM i Eksjö i slutet av juli som hon slog till och degraderade storheter som Lotta Neumann och Marie Wennersten. Helen kommer säkert att bli en av de tre som får försvara Sveriges färger i VM för damer. Precis som så många andra toppgolfare pluggar hon och spelar golf i USA under vinterhalvåret.

Tusende spelaren

Så här lite i skymundan kan vi också konstatera att den 1000:e gästen har besökt klubben. Det var Lennart Elf från Motala som för ett par dagar sedan noterade sig i gästboken med numret 1000. Han blev uppvaktad av klubbens ordförande Anders Svensson och fick motta ett antal biljetter som berättigar till fritt spel på banan.

Startlistan

Startlistan för söndagen är nu också komplett och man kommer att starta på 17 hål samtidigt för att det inte ska dra ut allt för långt på tiden. Det blir tre spelare i varje lag och blandningen har skett av inbjudna, klubbens styrelse och sponsorrepresentanter samt juniorer.



En glad styrelse som nu kan konstatera att Lindesberg för gott har tagit plats på Sveriges golfkarta. Stående fr v Jan Sjöo, Stig Pettersson, Bengt Johansson, Ann-Britt Ställberg, Per-Axel Svensson. Knästående fr v Kurt Karlsson, Jan-Åke Olofsson, ordförande Anders Svensson, och Berth Karlsson. Saknas på bilden gör Ulf Mossberg och Hans Olsson.

Startlista vid invigningen

HÅL 1: Anders Svensson, Hagge Geigert, Rune Nyberg.

HÅL 2: Jan Sjöo, Bosse Pamevik, Hans-A Eriksson.

HÅL 3: Per Karlsson, Sven Tumba.

HÅL 4: Lars Rohlen.

HÅL 5: Bengt Joansson, Berndt Egcrbladh, Margareta Larsson.

HÅL 6: Per-Axel Svensson, Bempa Eriksson, Börje Gullgren.

HÅL 7: Berth Karlsson, Hemming Sten, Bengt Lindblom.

HÅL 8: Junior, Linda Eriksson, Urban Wretling.

HÅL 9: Åke Lind, Inger Groenendaal, Lennart Sjögren.

HÅL 10: Jan Åke Olofsson, Gertie Parnevik, Bengt Erdman.

HÅL 11: Bengt Axelsson, Harald Ställberg, Åke Jansson.

HÅL 12: Kurt Karlsson, Gund-Britt Egerbladh, Georg Linder.

HÅL 13: Erik Lindskog, Agne Järlevik, Bo Eklund.

HÅL 14: Junior, Helen Alfredsson, Lars-Å Johansson.

HÅL 15: Tore Oskarsson, Mats Hallin, Håkan Erxon.

HÅL 16: Gert Forsberg, Janne Ellerås, Staffan Larsson.

HÅL 17: Madeleine Sjöo, Totte Wallin, Rune Budfors.

HÅL 18: Ann-Britt Ställberg, Sören Holmström, Frik Nordström



Innehåll

I Bergslagsposten måndagen den 18 augusti 1986

Rubriken: FOLKFEST i Lindesberg när golfbanan invigdes

Under pompa och ståt invigdes på söndagen Lindesbergs golfbana.

Ett par tusen besökare skådade kommunalrådet Henry Larsson när han slog av invigningsbandet med hjälp av klubba och boll. Men mest attraktivt för besökarna var nog ändå de så kallade kändisarna. På plats fanns bl a Hagge Geigert, Sven Tumba och Hemming Sten. När de efter själva invigningsceremonin med mängder med tack- och lyckönskningstal deltog i kändisgolven följdes de hack i häl av nyfikna åskådarskaror.



De flesta som besökte Lindesbergs golfbana på söndagen kom i egen bil men många åkte från Örebro och Frövi med för dagen inburt ånalk



Svenska golfförbundets ordförande Harald Stråberg överlämnade en vas till Linde golfklubs ordförande Anders Svensson som ett bevis på att klubben nu tillhör förbundet.

Bergslagsposten

is 3:50

MÅNDAG 18 augu



● Till skillnad från vanliga invigningsceremonier där det är brukligt att klippa av invigningsbandet slogs Linde golfbanans blågula band av. I klubban höll kommunalrådet Henry Larsson och när han slog till trasades det blågula bandet sönder som ingenting. (Foto: P-M Bengtsson)

FOLKFEST i Lindesberg när golfbanan invigdes



□□□ Under pompa och ståt invigdes på söndagen Lindesbergs golfbana. Ett par tusen besökare skådade kommunalrådet Henry Larsson när han slog av invigningsbandet med hjälp av klubba och boll. Men mest attraktivt för besökarna var nog ändå de så kallade kändisarna. På plats fanns bland andra Hagge Geigert, Sven Tumba och Hemming Sten. När de efter själva invigningsceremonin med mängder av tack- och lyckönskningstal deltog i kändisgolven följdes de hack i häl av nyfikna åskådarskaror.

- Sidorna 4-5 -

Innehåll

Två helsidor i Bergslagsposten måndagen den 18 augusti 1986

På första sidan

Texten i sin helhet från sidan 4

På söndagen invigdes Lindesbergs golfbana under pompa och ståt. Kommunalrådet Henry Larsson från Lindesberg fick slå sönder invigningsbandet och därefter startade kändisgolfern där celebriteter som Hagge Geigert, Sven Tumba och Hemming Sten slog och "puttade" sina bollar inför nyfikna åskådarskaror.

Ett par tusen besökare kom på invigningen. Parkeringsplatsen fylldes snabbt med glänsande Saab Turbo och Volvo 740. Det för dagen hyrda veterantåget tuffade in baklänges på ett sidospår vid golfbanan och åskådare från Örebro och Frövi välldes ut.

Hela området översvämmades av golfare och entusiaster eller bådadera. Mässingssextetten Lindeblecket blåste till med "Du borde köpa dig en tyrolerhatt". Men genvaret var svagt. De blåvita golfkepsarna satt som gjutna på golfarnas huvuden

Själva invigningsceremonin ägde rum vid första banans utslagsplats och inleddes med ett kort tal av Linde Golfklubbs ordförande Anders Svensson. Efter en kort bakgrundsbeskrivning och ett tacktal till de som varit med om att utforma banan smög sig en smula poesi in i hans tal.

-Området är perfekt för en golfbana och jag undrar om inte vår Herre tänkte sig en sådan här när han planerade marken.

Invigning

Kommunalrådet Henry Larsson meddelade att han var glad över att vara lindesbergare en dag som denna och önskade alla mycket nöje av den nya banan.

Därefter var det dags att klippa av invigningsbandet eller rättare sagt slå av det. Henry måttade sitt slag, drämde till och det blågula bandet gick av.

Därpå följde en rad tack- och lyckönskningstal. Harald Stålberg från Svenska golfförbundet överlämnade en vas som tecken på att Linde Golfklubb nu är inne golfförbundet.





Innehåll

Texten i sin helhet från helsida - sidan 5

En mycket fin bana som vi fått spela på idag, menade Sven Tumba efter att ha gått de 18 hålen. Visst finns det ett och annat som kunde ändra på men det är bagateller i sammanhanget. Dessa ändringar kommer säkert av sig själv när det har gått en tid.

Hagge Geigert och Hemming Sten har varit med om många invigningar av golfbanor i Sverige. Frågan är dock om de haft så stor publik som i Lindesberg någon gång ute i landsorten. Hagge var synnerligen förvånad över den stora tillslutningen trots att vädret inte var det bästa

Klubbfest

Invigningen av golfbanan smygstartade en aning på lördagskvällen då klubben hade fest på Stadshotellet. Över 170 deltagare kunde räknas in. Inledningsvis höll man en liten puttävling med avkapade klubbor på två bord och sedan var det dags att bänka sig vid de dukade borden. Ordföranden Anders Svensson hälsade gäster och medlemmar välkomna och betonade att det här var klubbens egen kväll utan uppvaltningar och andra krusiduller. Ett litet avsteg från detta gjordes av vice ordförande Ulf Mossberg som tackade sina styrelsekamrater för det jättejobb de lagt ned och överlämnade statyetten Tre Små Gummor till samtliga.

Stig Pettersson blev speciellt hyllad för det jättearbete han lagt ner inför invigningen med en docka speciellt sydd för kvällen av ordförandens hustru Gun-Britt.

Andra inslag under kvällen svarade Hagge Geigert för när han berättade ett par av sina oföglömliga historier.

Sedan tråddes dansen till över midnatt innan det var dags för några timmars sömn.

Bergslagsposten *Text: Per-Eric Wretling*



Linde Golfklubbs ordförande Anders Svensson berättar vid invigningen hur banan kommit till och tackade de som varit med att utforma banan.

Avslutningsorden : *"Området är perfekt för en golfbana och jag undrar om inte vår Herre tänkte sig en sådan här när han planerade marken."*



Före detta landslagsmannen i bandy Bert "Bempa" Eriksson provar på hur det känns att putta med kort klubba på bord. Det skedde som inledning på klubbfesten på Stadshotellet på lördagskvällen.

Innehåll

Erik Lindskog från Örebro läns golfförbund meddelade sin glädje över den nya golfbanan och förärade klubben med ett vandringspris.

Representanter för länets övriga golfklubbar i Örebro, Nora, Kumla, Askersund och Stjernfors överlämnade i tur och ordning gåvor även de och Kurt Scharnke från Fritidsnämnden i Lindesberg gratulerade till anläggningen och klubbens mod och framåtanda.

Den första "kändisen" Hemming Sten gjorde entré och bedyrade att alla de speciellt inbjudna gästerna kommit denna dag av kärlek till golfsporten.

Vi får hoppas den består efter golfrundan sade han och utropade så ett fyrfaldigt leve för Lindesbergs Golfbana och alla i publiken stämde upp i fyra rungande hurrarop.

Med detta var golfbana officiellt invigd och showen kunde börja. Ishockeylegenden och golfsportentusiasten Sven Tumba gjorde entré värdig en kung och under dryga halvtimmen underhöll han sin publik efter konstens alla regler.

- Ta aldrig i när ni spelar golf, sade han. Spela löst och ledigt och strunta i armstyrkan.

I rask takt demonstrerade han olika slagstilar. Allt ifrån som han själv kallade det, den sexiga till den mästerliga. Han visade hur man inte skall göra och drömde till med klubban i marken så att grästuvorna yrde. Ändrade taktik och slog den perfekta bollen som ändrade riktning i luften och damp ner på bortomliggande grönområde.

Så tog "kändisgolven" vid och i 18 grupper om tre i varje installerade spelarna sig vid respektive hål.

Alla spelarna startade samtidigt efter det att startskottet gått. Först ut på plan vid hål 1 var Anders Svensson tätt följd av Hagge Geigert. De slog och "puttade" sina bollar över gräsmarkerna och in på greenen (den extra välansade gräsplanen kring hålet)

Bergslagsposten Text: Nina Andén, Foto P M Bengtsson

Tumbaberöm till banan efter invigningsrundan

Tävlingen som de olika trebollarna spelade på banan gick till så att de två bästa resultaten av tre i varje boll räknades och sedan summerades den sammanlagda poängsumman. Ett blev den boll som bestod av Ann-Britt Ställberg, Sören Holmström och Erik Nordström. Tvåa i tävlingen kom Jan Sjöo, Bosse Parnevik och Hans Å Eriksson. Slutligen på tredje plats placerade sig ordföranden själv, Anders Svensson som spelade ihop med Hagge Geigert och Rune Nyberg. Priset till bästa gäst gick till 13-åriga Linde Eriksson, dotter till Bempa, som gjorde en mycket stark insats på de för dagen regntunga banorna.

Närmast hål på 10:e greenen kom Lars Rohlén som var 1,83 meter från hålet.

Prisutdelningen sköttes med bravur av Hagge Geigert och han kom naturligtvis med en del skämt.

Sven Tumba, som naturligtvis hade en mycket fin runda nära banans par, har knappast någon chans i sammanhanget med sitt handicap 0.

Alla deltagare i tävlingen fick en bergsman i varierande storlek. De var gjorda av Lasse Gjutare i Nora och han hade också skänkt en Bergsman i brons som tillföll Lars Rohlén.





Innehåll



Sven Tumba, före detta ishockeyspelare i landslaget och numera inbiten golfentusiast, underhöll publiken med prat och uppvisningar om och i golf.



Hagge Geigert, känd från TV - rutan, var andre man ut på plan vid hål 1 när "kändisgolven" startade. Vädret var till en början acceptabelt om än kallt men efter ett par banor öppnade sig himlen och regnet vräkte ner.



Hemming Sten älskar att spela golf och behärskar även sin sport. Här är han mitt uppe i en invecklad situation ett skogsparti. Men utan minsta tvekan slår han iväg bollen och den hamnar rätt till slut.



Bernt »Bempa« Eriksson, Anders Svensson och Stig Pettersson vid invigningsbanketten

Innehåll

Första avsnittet av historiebeskrivningen avslutas med just den högtidliga invigningen av banan. Vi vill göra denna del så fyllig som möjligt. Hjälptill att minnas.
Hjälptill att ta fram kort. Vi tar tacksamt emot dina kort och dina minnen. Från Jerletiden t o m invigningen i augusti 1986. Skriv ner dem och maila till kjell@guldbrand.se.
Vi samlar ihop dessa och publicerar dem under rubriken, Vi minns golfbanebygget i Lindesberg.
Se nedan

Styrelseprotokoll

Alla tillgängliga styrelseprotokoll fram t o m invigningen kan du läsa i separat PDF

Linde Golf-Nytt

Klubbtidningen kom ut första gången den 18 aug.1984 under ledning av Stig Pettersson.

Broschyrer och reklammaterial

Bergslagsposten Text: Per-Eric Wretling, Bergslagsposten Text: Per-Eric Wretling,



BÖRJA SPELA GOLF I LINDE
Nu bygger vi 18 hål i Dalkarshyttan. Ring 0581-14943

